



האקדמיה ללשון העברית

מילים חדשות בעברית

בישיבה האחרונה של מליאת האקדמיה ללשון העברית לשנת תשע"ח נקבעו כמה מילים בשימוש כללי:

חדשות נָבֵב – "פייק ניוז" (fake news)
כמהון שוקולד – chocolate truffle
מכנית ללא נֶגֶב – מכנית אוטונומית

להרחבה ולהחלטות נוספות שהתקבלו במליאה



גיליון חדש של העברית

החברת מוקדשת לדיון המפורט של פרופ' אהרן בריאדון בתהליכי הגיבוש והסדרה של המבטא בשנים הראשונות לתחיית הדיבור העברי.

המחבר סוקר את הרקע להתבססות ההברה הספרדית בעברית המדוברת בארץ ישראל ואת הדיונים שהתקיימו בניסיון לעצב ולתכנן כל פרט מפרטיה.

לפרטים נוספים ולרכישה



שמות הפרפרים בישראל

אשרה רשימה של כ־180 שמות של פרפרים שהכינה הוועדה לזואולוגיה בשיתוף מומחי פרפרים, ובהם שמות חדשים רבים. במידת האפשר ניתנו שמות נפרדים לטוגים השונים, וזאת כדי לסייע למתעניינים לחדד את היכרותם עם עולם הפרפרים של ישראל.



להרחבה

שמות הפרפרים במדור למד לשונך בגיליון אקדם החדש

יש או ישנו?

בעברית בת ימינו המילה יש ונטייתיה בגוף שלישי – ישנו, ישנה, ישנם, ישנן – משמשות פעמים הרבה שימוש זהה: "יש מחקרים שהוכח בהם ההפך" לצד "ישנם מחקרים שהוכח בהם ההפך".

ההבדל בין הניסוחים האלה הוא בראש ובראשונה הבדל סגנוני: המילה יש היא הרגילה יותר בכל משלבי הלשון, ואילו הצורות הנוטות עשויות לבוא במקומה בעיקר בלשון הכתובה או הרשמית. **תשובה חדשה באתר**



מילה שלו

בניגוד לתדמית, ישראלים אוהבים את השפה שלהם. האקדמיה ללשון העברית נהפכה לאושיית רשת. עם **דף פייסבוק** שיש לו 163 אלף עוקבים ואתר שמושך 700 אלף איש בחודש, נשיאה ב־25 השנה האחרונה, פרופ' משה בראשר, מספר כיצד הילד שעלה בגפו ממרוקו אימץ את העברית כשפת אם, חושש "שכל המילים היפות ישתכחו", ואוהב בכל זאת שבישום כמו "שתצליח" או "שתמותי".



לראיון המלא עם פרופ' בראשר במוסף כלכליסט

אדל ושמות שאולים אחרים

לכל העמים יש שמות מושרשים שבאו מלשונות אחרות, וגם ליהודים יש שמות כאלה. מקורם במגע עם לשונות אחרות בארצות הגלות, ובמקרים רבים הם חבים את התקבלותם הנרחבת לדמויות חשובות לעם ישראל בעת העתיקה וגם בעת החדשה.

פרסום חדש במדור שמות ומשמעויות



שרתוק – שם עברי?

בארצות המדינה נשמר תיק מסמכים של משרד החוץ משנותיה הראשונות של המדינה, ובו נכתובות בעניין עברות שמות של בעלי תפקידים המייצגים את המדינה מעבר לים. אחד המקפידים הגדולים בעניין זה היה שר החוץ הראשון ולימים ראש הממשלה, משה שרת, שעברת בעצמו את שם משפחתו המקורי "שרתוק".

לעיון במסמכים הארכיוניים המרתקים



שאלה בעברית

להתראות באיגרת הבאה!